

Column
Marianne van Duuren
Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners

Plastic folie

“Wat voor boeken heb je afgelopen jaren bij je opleiding gebruikt?” vraag ik een nichtje dat SPW3 kort geleden heeft afgerond. Ik ben nieuwsgierig om verschillende redenen. Sinds enige tijd houden we ons bezig met de methodiekontwikkeling om het pedagogisch kader ‘tussen de oren en in het handelen’ te krijgen, om het maar even kort te schetsen. Het is dan handig voor ons om te weten wat we dan als basiskennis van de gediplomeerden mogen veronderstellen. Omdat deze jongedame van zeer praktische aard is en daarbij graag wat euro’s bij verdient wordt de stapel boeken me meteen ter overname aangeboden. Ik besluit ze toch eerst maar even te bekijken tot ik tot een eventuele koop overga.

Het is een stapeltje van zo’n 10 boeken, twee rondom allerlei activiteiten die je met kinderen kunt doen, een Engels en een Nederlands leerboek en de meer vakinhoudelijke boeken; over de veranderende samenleving, communicatie en sociale vaardigheden, professioneel handelen in het welzijnswerk en methodisch werken. En gelukkig onder op de stapel nog een boek over kinderopvang. Ik blader ze door en schrik bij het openen van het eerste boek, bij het tweede en derde wordt de schrik nog groter. Deze boeken zijn amper gebruikt! In een of twee boeken hier en daar de sporen van een accentueerstift, maar de boeken rondom de activiteiten zijn nog ongelezen. Mijn grootste schrik moet nog komen, het boek Kinderopvang is nog ingepakt in plastic folie, zo van de boekhandel naar de boekenkast en nu in mijn handen.

“Wat hebben jullie in hemelsnaam behandeld?” vraag ik mijn nichtje, en jullie begrijpen dat ik haar naam hier niet zal noemen. “Ja, we kregen af en

toe wel een kopie van iets, maar naar dit boek is eigenlijk nooit verwezen. En trouwens”, zegt ze, “we hoeven het ook niet te kennen, als we het maar kunnen”.

En laat *ik* nu niet kunnen begrijpen hoe je iets kan zonder te kennen.

Twee boeken zijn overigens beduimeld, beschreven en van aantekeningen voorzien, Nederlands en Engels. Het zal toch niet waar zijn?